



DE HISTORIE

Mei 2022

Uitgave: Historische Kring Ankeveen 's-Graveland Kortenhoef



**BESTEL 24/7 OP
ONZE WEBSHOP**

WEBSHOP.BAKKERJEROEN.NL



BAKKER Jeroen

Wij bij bakker Jeroen staan van maandag t/m zaterdag voor u klaar. Onze winkel in Kortenhoeft is zelfs ook op zondag geopend! Daarnaast kunt u 24/7 terecht in onze webshop om ons assortiment te bekijken en uw bestelling te plaatsen.

Wij bieden u een ruime keuze gebak, brood en verschillende heerlijke lekkernijen.

Tot ziens in één van onze winkels!

Meenthof 10
1241 CP Kortenhoeft
Tel (035) 656 13 54

De Meent
1218 CB Hilversum
Tel (035) 693 25 72

www.bakkerjeroen.nl

Bestuursmededeling

Gezien het feit dat de Algemene Ledenvergadering in 2021 pas laat in het jaar plaats kon vinden, is er besloten om de ALV van 2022 wat later in het jaar te houden

De ALV van 2022 zal gehouden gaan worden op dinsdag 7 juni.

Een uitnodiging voor deze ALV zult u gelijktijdig met het periodiek van mei ontvangen

De vereniging is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met het digitaliseren van onze verzameling welke nog steeds uit breidt. Wij zoeken naar vrijwilligers die affiniteit hebben met computers omdat het werk tegenwoordig voornamelijk achter de computer plaats vindt

Ook schrijvers voor ons periodiek zijn altijd van harte welkom. We zoeken daarvoor vrijwilligers die b.v. één keer per half jaar of één keer per jaar een artikel zouden willen verzorgen van ± 2500 woorden.

Historische Kring

Ankeveen 's-Graveland Kortenhoef

39ste jaargang nummer 2 , Mei9 2022

Inhoud	4	Bij de voorplaat
	5	Voorwoord
	6	Kortenhoef, komen en gaan
	21	Meester Leidekker van Trompenburg gevonden
	29	Schenkeningen
	30	Over huizen gesproken
	35	Colofon

Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of reproductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens beperkingen bij de Wet gesteld.

Bij de voorplaat

Voorwoord

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen.

De redactie

Oostereinde 's Graveland.



Ansichtkaart Oostereind uit 1946

ZAAIEN in 's GRAVELAND, OOGSTEN IN PALESTINA – ISRAEL

Door Jaap Wertheim

Aanleiding

In mijn jeugd kwam ik regelmatig logeren bij mijn tante Netty Rosenfeld die woonde op de 's-Gravelandse weg hoek Corversbos en zag dan, op de Leeuwenlaan in 's-Graveland, jongens en meisjes spelen en volksdansen in de achtertuin van één van de buitenplaatsen, toen niet wetende wat dit was. Navraag hierover leerde dat er jonge zionisten werden opgeleid om naar Palestina (het latere Israel) te gaan.

Enige tijd geleden vroeg ik aan vrijwilligers van de Historische Kring 'In de Gloriosa' of het bekend was dat er, kort na de tweede wereldoorlog, een zionistisch opleidingsinstituut voor jongeren gevestigd was bij één van de 's-Gravelandse buitenplaatsen. Hier was echter niets over bekend, behalve dat men wel iets had gehoord over een 's-Gravelandse kibboets' echter niet waar deze was gevestigd of waar deze voor diende.

Omdat het belangrijk voor mij is dat dit voor de toekomst wordt vastgelegd, ben ik gaan onderzoeken waar dit geweest is. Een onderzoek dat, vanwege de Covid 19 'lockdown', niet altijd makkelijk was waardoor ik enigszins beperkt werd in mijn onderzoek.

Achtergrond

Theodor Herzl (1860-1904), een Oostenrijks-Hongaars joodse ideoloog, publiceerde in 1896 zijn boek "Der Judenstat". Daarin ontvouwt hij zijn plannen voor een zionistische staat, waarbij hij vooral aan Palestina denkt met een socialistisch economische orde, o.a. gebaseerd op woongemeenschappen in zgn. kibboetsen (collectieve landbouwnederzetting).

Naarmate het antisemitisme eind 19^e eeuw toenam zochten met name Oost-Europese en Russische Joden hun toevlucht in de USA, Palestina, Engeland, Frankrijk en **Nederland**. Het "JewishAgency" (voorheen de Zionistische Wereld Organisatie ZWO) verdeelde, in overleg met het Britse bestuur zogenaamde "Palestina certificaten" over de verschillende landen. In Nederland had o.a. de Nederlandse Zionisten Bond (NZB) te maken met de verdeling van de certificaten. Er waren daarbij ook initiatieven ontplooid om de Palestinapioniers voor te bereiden op hun alijah (emigratie) naar Palestina. Er werd een opleidingsprogramma samenge-

steld waardoor toekomstige Palestina-pioniers, na het behalen van hun diploma, in staat werden gesteld om met een certificaat op “alijah” te gaan. Deze opleidingsinstituten (hachsharahs) werden in diverse landen opgezet. In Nederland zijn de bekendste in Wieringen (“Werkdorp”), Deventer en Loosdrecht (“Paviljoen Loosdrechtsche Rade”).



Paviljoen Loosdrechtsche Rade

Hoe een en ander nationaal en internationaal precies was georganiseerd, qua financiën, toezicht e.d. was moeilijk te achterhalen. Het merendeel van de geldelijke steun werd ter beschikking gesteld door de “American Jewish Joint Distribution Committee”, de JDC, een joodse hulp organisatie uit New York. De ter beschikking gestelde fondsen werden in Nederland beheerd door de eerder genoemde NZB. Het leerplan voor de palestinagangers/pioniers en met name het joodse deel werd gecoördineerd en verzorgd door de “sjaliach” (afgezant uit Israël) Mordechai Agmon.

Start van het onderzoek

Aan het begin van mijn onderzoek heb ik in diverse bladen een oproep doen plaatsen, waarin ik getuigen en deelnemers vroeg om mij nadere inlichtingen te verschaffen. Met sommige deelnemers heb ik persoonlijk contact gehad. Ik ben veel dank verschuldigd aan alle respondenten, met name Max Bier uit wiens memoires enkel stukjes in dit artikel zijn opgenomen.

Ook stuitte ik, aan het begin van mijn onderzoek, op een documentaire uit

1995, gemaakt door Renee Sanders met de titel “Van ’s-Graveland naar het Heilige Land” met als ondertitel ”Nederlandse Palestinapioniers blikken terug” De documentaire werd gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de hachsharah groep ’s-Graveland.

In het boek “Veerkracht” uit 2019 (“De (Her) Oprichting van de joodse Jeugdbewegingen in Nederland 1945-1965”), wordt een aantal mensen uit deze documentaire geciteerd. Ik heb o.m. contact gehad met de filmmaakster en mede-auteur van het boek “Veerkracht”, mevrouw Wendy Cohen.

It bovenstaande bleek dat het opleidingsinstituut in de jaren 1945-'50 in 's-Graveland was gevestigd op de buitenplaats “Oostereind”, Leeuwenlaan nr.12 waar jonge zionisten leeftijd rond 20 jaar werden opgeleid om naar Palestina (het latere Israël) te emigreren(op alijah te gaan)om aldaar het land te bewerken en te ontginnen en in een kibboetse wonen om met andere zionisten een joodse staat te helpen stichten. (Zionisme=Streven naar een onafhankelijk joodse staat, bij voorkeur Palestina)

Oostereind

Alvorens ik nu verder ga met mijn verhaal een korte geschiedenis van de buitenplaats Oostereind.



Overzichtsfoto van de buitenplaats Oostereind



Burgemeester Harinxma thoe Slooten

“Per 1 oktober 1903 werd Mr. Douwe Jan Andries baron van Harinxma thoe Slooten, burgemeester van ‘s-Graveland en Ankeveen. Op zoek naar woonruimte kwam hij in contact met de adellijke familie Six, die op dat moment de buitenplaats Hilverbeek, met het daar tegenover liggende terrein van de voormalige buitenplaats Spiegelrust in eigendom had.

De familie Six was wel bereid om een deel van Spiegelrust af te staan aan de nieuwe burgemeester. In 18 november 1903 kreeg de burgemeester een perceel in erfpacht, kadastraal bekend gemeente ‘s-Graveland, sectie B, nr. 945, ter grootte van 1 ha 54 a en 90 ca.

Op 23 november werd de burgemeester bij Koninklijk Besluit toestemming verleend om tot 1 oktober 1904 in Hilversum te wonen. Hij had dus krap een jaar de tijd om in zijn huisvesting te voorzien.

In opdracht van Mr. D.J.H. Baron van Harinxmathoe Slooten, die van 1903 tot 1939 burgemeester was van ‘s-Graveland en Ankeveen, werd het landhuis Oostereind met koetshuis en park omstreeks 1905 gebouwd.

In de krant van 23 januari 1904 werd bericht, dat een aanvang was gemaakt met het grondwerk voor den bouw van de woning van den burgemeester.

De burgemeester vestigde zich met zijn vrouw en een dienstbode op 19 oktober 1904 in de gemeente ‘s-Graveland. Burgemeester baron Van Harinxma thoe Slooten, overleed op 20 april 1945. In december 1949 werd het perceel overgeschreven op naam van zijn zoon, Binnert Anna Philip baron van Harinxma thoe Slooten, die toen burgemeester van Nederhorst den Berg was en in Ankeveen woonde. Het landhuis is tot ca. 1944 particulier bewoond geweest.

Na 1945 is het verkocht aan de Joodse Stichting Le Ezrat Ha Jeled ten be-

hoeve van de opvang van door de oorlog getroffen kinderen. Nadat er enige tijd Ambonezen in gehuisvest zijn geweest is het complex verkocht aan de Stichting de Zonnehof, die het tot 1991 gebruikte als “bejaardentehuis.”

Lokatie

Er was nogal wat onduidelijkheid over welke moestuin destijds als hachsharah werd gebruikt: de “Moestuin van Jagtlust” – thans in gebruik als conferentieoord met de Veldschuur, of de moestuin van “Land en Bosch” met thans annex het theepaviljoen/terras.



Pien Waller in de moestuin Oostereind (thans Land en Bosch)

Het blijkt inderdaad de huidige moestuin van Land en Bosch geweest te zijn, die vroeger bij Oostereind hoorde. Daar woonde destijds de uit Canada teruggekeerde Mevrouw Pien Waller (1^e tuinierster) met haar zoon Steven DeClerq. Zij beheerde de moestuin en huwde later met Steven Kortenoever en kregen een zoon Arthur.

De opzichter was Johannes de Man. Er bestaat een uitgebreide documentaire met een interview van zijn vrouw, Elisabeth de Man-

Duijvendijk over hun verblijf op Oostereind tijdens de hachsharah, waarin zij uitvoerig vertelt over haar ervaring met de deelnemers uit die tijd.

Omstreeks 1946 verbleven in Oostereind een 60-tal Palestijnse jongeren, die de oorlog en holocaust overleefd hadden. Zij hadden het in Nederland wel gezien na die oorlogsverschrikkingen: ontheemd, beroofd, uiteengescheurde gezinnen, vermoorde familieleden, bestolen, enz. Zij dachten hun toekomst en geluk te vinden in Palestina. Zij waren zionisten en hadden hun zinnen gezet op het (helpen) verwezenlijken van een joodse socialistische staat in het Palestina (het latere Israël).

De leiding van een hachsharah was in handen van een zogenaamde sjaliach (afgezant uit Israël). In Oostereind was dat Mordechai Agmon, de in 1939



Het gezin Agmom

uit Bussum vertrokken Maurits van der Ven, zoon van een joodse koshere kruidenier aan de Oud Bussummerweg.

Hij was getrouwd met de Duitse Elsa Guggenheim, die de meisjes in huishoudelijke vakken onderwees. Hun dochter Rachel (1947) participeerde onlangs in een zgn. Zoom conferentie waaraan ook vroegere hachsharah deelnemers participeerden. Een ieder had de beste herinneringen aan hun tijd in 's-Graveland.

De vakken welke werden onderwezen waren:

- Land-en tuinbouw, theorie en praktijk, deze werden onderwezen door Johannes de Manen en mevr. Pien Kortenoever.
- De Joodse vakken zoals Hebreeuws/Ivriet, godsdienst, gewoonten, gebruiken, tradities, Joodse cultuur en geschiedenis, aardrijkskunde werden onderwezen door door Mordechai Agmon en zijn vrouw Elsa
- huishoudelijke vakken als koken, wassen, naaien en herstellen werden gegeven door Elsa. Ook onderwees zij Duits.
- Tevens werd onderwijs gegeven over veeteelt en zuivel, winkelierbedrijf en garagebedrijf.

Deelnemers

Op onderstaande foto een aantal deelnemers aan de Hachsharah te 's-Graveland.



Groepsfoto tijdens uitstapje naar Artis, v.l.n.r. achterste rij: Rebecca Waas, Eddy Gomperts, Meier (Max) Bier, Else Agman, Norbert Kaufman, Beza-lel Kaufman (Kadmon) 2 broers

Daarvoor: ?? Goudsmit, Bob de Vries, ??

Knielend: Pinchas Bauernfreund (Efrat), Itsik van Dijk, Eli Cohen, Victor Jacobs, Herta Denneboom, Simon de Vries, Rivka Weil, Mordechai Agmon,

Vooraan zittend: Sasha Meijers, Sara Heertjes, Leni Boas.

Met de volgende deelnemers heb ik een persoonlijk gesprek gehad:

Mirjam Lapid-Andriess, (zuster van Ted Musaph, oud-voorzitter van het joods Historisch Museum , Amsterdam); ik sprak Mirjam na haar actieve deelname aan de 70 jarige Jom Hasjoah herdenking in april 2018 in Yad-Vashem, Jeruzalem.

Tamar Warns heeft 1949-1950 in 's Graveland gewoond; daarna in Gouda en toen de groep op Alijah ging is zij gevraagd nog 1 jaar te blijven om een landelijk krantje te redigeren. Zij is uiteindelijk niet naar Israël gegaan en woont in Hoogmade.

Hagar Rudnik, verbleef in 's Graveland van 1 augustus 1950- 21 juni 1951; zij wist zich te herinneren dat er twee warmwaterkranen waren; één om te douchen op zolder en één in de keuken. Ook dat er regelmatig boerenkool werd gegeten die zij bitter vond smaken. Het was in Palestina (gelukkig) niet te koop

Max(imiliaan) Meier Bier, geboren op 22 mei 1930 in Keulen en via Gouda en Bussum naar 's Graveland gekomen (26 november 1946).

Tot slot enkele Fragmenten uit de memoires van Max Bier

“Wij verrijzen en mogen staan”



Max Bier

“In Bussum werkte ik in een garage aan de reparatie van banden. Ook de andere jongens en meisjes, die aan de opleiding meededen, werkten op verschillende plaatsen. We werkten een gedeelte van de dag. In de garage kreeg ik weer een antisemitische opmerking te horen dat het jammer was dat we levend uit de kampen waren gekomen. Ik begrijp nu niet waarom ze me op bijna zestienjarige leeftijd vanuit het kindertehuis naar de garage stuurden om banden te repareren in plaats van ons naar een middelbare school te sturen. Ik bleef daar tot ik zestien werd en toen verhuisde ik op 26 november 1946 naar een

trainingskamp in 's-Graveland.

Vijf jaar geleden kreeg ik toevallig verslagen in handen die meer dan zestig jaar bewaard waren gebleven in het archief van de organisatie Oorlogspleegkinderen.

“Voor de goede orde laten wij u weten dat de bovengenoemde jongens die

- naar u bekend is - getraind worden voor emigratie naar Palestina, van het kindertehuis in Bussum naar de trainingsfaciliteit voor jongeren in 's-Graveland zijn overgebracht om de gewenste vooruitgang te bereiken." Deze brief en andere die ik hierna zal vermelden, tonen hoe goed de zaken georganiseerd waren binnen de chaos van na de oorlog.

Het doel van de training in 's-Graveland was om ons voor te bereiden religieuze pioniers te zijn, leden van een kibboets in Palestina. Ook daar leerden en werkten we in de landbouw. De theoretische lessen omvatten de joodse geschriften, zoals de Bijbel en de Misjnajot (de van de Torah afgeleide wetten), Hebreeuws en joodse historie en ook algemene vakken zoals aardrijkskunde en algemene geschiedenis.

Het huis in de Leeuwenlaan te 's-Graveland waar de training plaatsvond, was erg groot en was waarschijnlijk van een rijke familie. Er was een grote tuin en een groot stuk land voor de verbouw van groenten. De leerlingen kwamen uit verschillende plaatsen in Nederland, sommigen hadden de Shoah overleefd in kampen, anderen waren ondergedoken geweest. Ik denk dat de helft van de leerlingen geen ouders had of slechts één ouder die na de oorlog in leven was gebleven.

Onze leider was Mordechai Agmon, lid van kibboets EinHanatziv. Hij was daar samen met zijn vrouw Elza en hun kleine dochter Rachel. Er was ook een leidster Rosalie genaamd, een pionierster Rivka Weil die van een trainingskamp in Deventer kwam om bij ons te zijn en ook Aron Hirsch, lid van de Alliantie van Religieuze Pioniers, de beweging van oudere leden van BneiAkiva (de religieuze zionistische jeugdbeweging). Hij was speciaal voor dit doel uit Engeland overgekomen.

Wij werden als oorlogswezen beschouwd. De organisatie Hulp aan het Kind hield toezicht over ons.

We werkten in de landbouw en de meisjes ook in de huishouding. Een halve dag werkten we, een halve dag leerden we. Het gezelschapsleven was goed, we lachten veel maar we beschermden elkaar ook. Mijn band met deze leerlingen heeft vele jaren standgehouden.

Niemand van onze leiders schonk enige aandacht aan het feit dat we pubers waren die emotionele en biologische veranderingen ondergingen, noch dat wij wezen waren zonder huis of familie, moeilijke oorlogsjaren hadden doorgemaakt en hoe om te gaan met het verlies van familieleden. Ze hadden één praktisch doel, ons zo snel mogelijk naar Palestina brengen.

Op 29 november 1947 toen we nog in 's-Graveland in training waren, hoorden we met spanning hoe in de VN gestemd werd en het besluit was genomen het Britse mandaat te beëindigen en in Palestina een joodse (en een Arabische) staat te stichten. We waren erg verheugd en we reisden naar Amsterdam om het te vieren. Een maand later emigreerde de eerste groep leerlingen naar Palestina. Ik was in de laatste groep omdat ik geen Nederlands staatsburgerschap had en zonder paspoort niet op een wettelijke manier Nederland kon verlaten.

Toen ik in Palestina aankwam sprak ik vloeiend Hebreeuws. In het trainingskamp in Nederland leerden we ook Griekse en joodse geschiedenis en aardrijkskunde van Palestina. Maar studie voor een diploma middelbare school dat ons op het leven zou voorbereiden, dat was er niet uit vrees dat dit ons ervan zou weerhouden naar Palestina te gaan. Dit stuk in mijn opleiding en ook dat van de andere kinderen uit het trainingskamp, dat missen wij.”

Bronnen

Documentaire van Renee Sanders t.g.v 50-jarige Reünie van Hachsharah 's-Graveland.

Booys, Floor de, “Vertrokken Onbekend Waarheen”, 2019 ISBN 978-90-9032469-2;

Gersfenfeld, Manfred en Cohen-Wierda, Wendy, 2019 “Veerkracht, Uitgeverij Van Praag, Amsterdam, ISBN 0978-90-490-2431 4 NUR686;

Kleijwegt, Margalith, “Verdriet en Boterkoek”, 2021, Uitgeverij Atlas Contact, ISBN 978-94540-42107;

Pinkhof, Mirjam, De Jeugdaliyah van het Paviljoen Loosdrechtsche Rade 1939-1945”, 1988 Uitgeverij Verloren, Hilversum, ISBN 90-803846-2-3;

Schippers, Hans, “De Westerweelgroep en de Palestinapioniers”, 2015 Uitgeverij Verloren, Hilversum, ISBN 978-90-87040497-8;

Stegeman, H.B.J, en Vorsteveld, J.P., Het Joodse Werkdorp in de Wieringermeer 1934-1941, 1983 De Walburg Pers, Zupthen, ISBN 90-6011-150-8

M. Breitenstein's Verlags-Buchhandlung, 1896 Berlijn Wenen.

D. Cohen, Verdeling Joodse Vluchtelingen naar Opvangland (1933-1945), “Zwervend en Dolend”, Haarlem 1955, pag. 329.

Documentaire Mevr.de Man-Duijvendijk., Gouda en 's Graveland, in bezit van Mediatheek JHM, Amsterdam.

Max Bier “Wij Verwijzen en mogen staan”

Gemeente Wijdmeren, “Ruimtelijke onderbouwing Leeuwenlaan 12”, November 2018 Kenmerk 1696-56-T01 Projectnummer 1696-56, buRo voor ruimtelijke ordening en advies.

“Benjamin” 122 / jaargang/ 31 /Chanoukah 2020 / ChanoukanSameact (blz 49)

MET DANK AAN...

Ted en Myriam Andriesse, Annet Betsalel, Meir (Max) Bier, Sijmen Brandsma

Wendy Cohen-Wierda, Ennyvan Dam, Steven DeClerq, Flip Dronkers en Mira Kho, Lieneke Barend (Yssachar) Elburg-Blomhof, Jan van Galen Last, Victor Halberstadt, Betty Heertje, Arthur Kortenoever, Hagar Rudnik, Alice Markowitz-Cohen, Ronnie Naftaniël, Tamar Warns en Mirjam en Mike van Woensel



Jongeren van de hachs-
jara in 's-Graveland die
in 1947 op alijah ging,
1947

Schenken

Afgelopen maanden hebben we weer een aantal items gekregen om onze verzameling aan te vullen. Alle gevers hartelijk bedankt.

Fa. J. de Kloet & Zn.

SCHILDER-,EN BEHANGWERK



LOOSDRECHT Tel. 035-582 54 33/06-54 606 244



Als we het toch over historie hebben.....

*Albert Heijn (voorheen Landwaart) al
meer dan 90 jaar uw kruidenier in
Kortenhoef e.o.*

AH Kortenhoef

Meenthof 37 1241 CZ Kortenhoef

Telefoon: 035-6561967



M/G BOUWBEDRIJF B.V.

E.Griffioen

Kortenhoefsedijk 181
1241 NA Kortenhoef
Tel: 035 656 4585

J. Meijers

Oud Loosdrechtsedijk 28
1231 NA Oud Loosdrecht
Tel: 035 582 8144



Klus & Onderhoudsbedrijf
keukens-badkamers-kleine verbouwingen

DIRK BROUWER

Krabbescheer 18 1241 VD - Kortenhoeft
Tel: 035 - 6563908 - Mobiel 06 - 51035005

Boek- en Kantoorboekhandel

CW'76

Voor al uw:

Boeken, tijdschriften, schoolbenodigdheden, kantoorartikelen,
Hobby-artikelen, wenskaarten, en nog veel meer

Meenthof 26, 1241CP, Kortenhoeft

Tel. (035) 656 20 29

www.boekhandelcw76.nl

Fa. J. H. Smalenburg & Zn

Voor

Glas-Veef-Behang-Lijstenmakerij



Grubnellams

Voor

Schilderen- en Renovaties

Tel/Fax:035-6560926 GSM:06-22610501 E-Mail: ejsmalenburg@gmail.com

Over huizen gesproken.

(Door Gerrie van Rijn- Luijer)

BLOKKER

KORTENHOEF

Winkelcentrum De Meenthof
Meenthof 42/A Kortenhoeft
Tel. 035 - 656 04 91

oogzorg  **briljant**
kijkt én luistert

oorzorg  **briljant**
kijkt én luistert

Meenthof 40, 1241 CZ Kortenhoeft. Tel 035 656 05 48
www.oogzorg-briljant.nl

Colofon

postadres: Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef

bezoekuren: iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur en iedere laatste zaterdag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur

telefoon: 06 237 640 60 (secretaris)

mail: hkgloriosa@hetnet.nl

website: www.hk-kortenhoef.nl

bank: NL56 RABO 0149 3864 19 t.n.v. HK In de Gloriosa te Kortenhoef

voorzitter:

Jan Dekker, Noordereinde 34, 1243 JG 's-Graveland
0651586112 jan.a.dekker@planet.nl

secretaris:

Koos (K.) Voorn, Meenthof 52, 1241 CZ Kortenhoef
06 237 640 60 koos@hk-kortenhoef.nl

penningsmeester en ledenadministratie:

Johan (J.) Vermeulen, Kikkerbeet 19, 1241 VG Kortenhoef
06 512 56 949 hk-ledenadm@kpnmail.nl

leden:

Jan Schriek, Kees Smalenburg, Henk Verhagen, Bruin Wallenburg,
Jaap Wertheim,

Ereleden:

Dhr. D. Buitenhuis, Dhr. M. van Ee, Dhr. J.C. Immerzeel, Dhr. S.F.C. Kessel†,
Mw. C. van den Velden-de Groot, Dhr. A.D. Wumkes†

leden van verdienste:

Mw. M.A. Boeve-Bant, Dhr. J.B. Koster†, Dhr. J. Schriek, Mw. V. van Vliet

Lidmaatschap:

De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per kalenderjaar
Postbezorging buiten de regio kost € 9,50 extra

Redactie:

Gerrie van Rijn-Luijter, Koos Voorn, Frans van Giessen, Jan Immerzeel Jan Hendriks, Vera van Zanden en Marlies Goudriaan.

Contact: Tel. 06 237 64 060 email: koos@hk-kortenhoef.nl



Bij besluit van 11 maart 2019 is onze vereniging voor onbepaalde tijd aangemerkt als algemeen nut beogende culturele instelling (ANBI). RSIN 816 601 069



Hotel & Partycentrum

"De Drie Dorpen"

Cannenburgerweg 51

1244 RG Ankeveen

T +31 (0) 35 656 11 87

F +31 (0) 35 656 23 56

Wijdemeren Tours

Voor al uw touringcar vervoer

Wijdemeren Tours

Cannenburgerweg 51

1244 RG Ankeveen

T +31 (0) 35 655 01 75

F +31 (0) 35 656 23 56

info@wijdemerentours.nl

